

Life and death in the power of one's tongue: the case of the son of Shelomith bat-Dibri

Inleiding:

In een eerder artikel, "The Folly of Impetuous Speech: Four Biblical Incidents, 1 " demonstreerde ik het dodelijke potentieel van woorden of spraak - woorden die doden, letterlijk of figuurlijk. De overwogen voorbeelden waren Adam's dankbare waarschuwingen aan Eva op de boom van kennis van goed en kwaad (Gen. 2:17), Rebeka's instigatie van Jacob's misleiding van zijn vader Isaac (Ch. 27) en de fatale gevolgen van Rachel's eis Geef me kinderen, of ik sterf (30:21) in combinatie met Jacob's onbewust valse garanties aan Laban (31:32). Hier beschouwen we de dodelijke gevolgen van onjuiste of vals spreken, in dit geval het beledigen van Gods Naam, zoals verteld in Leviticus 24. Dit hoofdstuk vertelt over een bepaalde man, wiens naam niet wordt gegeven, de zoon van een Israëliische moeder - Shelomith bat-Dibri van de stam Dan - en een Egyptische vader (vs. 10). Deze man, in de loop van een ruzie met een andere Israëliet, lasterde in het gebruik van de Goddelijke Naam. Als gevolg hiervan werd hij door het hele volk gestenigd; een straf die rechtstreeks door God werd uitgevaardigd, nadat Mozes, die niet wist hoe hij in dit geval moest oordelen, een goddelijk vonnis zocht. De tekst vertelt ons dat de godslastering onder het volk van Israël voorkwam, maar waar vandaan? Sommige commentatoren nemen de zin letterlijk; de man kwam gewoon uit zijn tent in het publieke domein. Andere exegeten beweren dat hij uit zijn zelfbeheersing verloor, waardoor hij in een moment van impulsiviteit overschrijdt. Weer anderen vermoeden dat hij het volk binnenkwam en hij zijn plaats in de toekomstige wereld verliet of verbeurde. Inderdaad, de rabbijnen leren in hun bespreking van de zeven wetten van Noach - één die godslastering of vloeken van God verbiedt - dat gewelddadigen van deze zeven wetten hun plaats in de toekomstige wereld verliezen, zowel Israëlieten als niet-Israëlieten.

Bron: Feintuch, Yossi. 2009 "Life and death in the power of one's tongue: the case of the son of Shelomith bat-Dibri" *Jewish Bible Quarterly* Vol. 37, No. 3