



Een kijkje in de keuken van KlasseTaal

Baas van je eigen mond!?

Lezen: Spreuken 4: 20-24 Psalm 12:1-5

Toen we tijdens de les enkele grove woorden bespraken zei een jongen: 'weet u waar ik moeite mee heb? Als anderen schelden met het woord: val dood! Dan denk ik altijd aan mijn vader!'

Op mijn vraag waarom hij dan aan zijn vader denkt, vertelde hij een aangrijpend verhaal.

Zijn vader was tijdens het werk op een bouwplaats dodelijk verongelukt door een val van een steiger. Daarom had hij sindsdien zo'n hekel aan een van de liedjes van Ciske de Rat. In een van zijn teksten staat het zinnetje: val voor mijn part allemaal dood. Een andere leerling reageerde met de opmerking dat je toch niet altijd kunt weten wat iemand heeft meegemaakt. Je kunt toch geen rekening houden met de dingen die je niet weet? De aangedane leerling van zojuist reageerde hier fel op. 'Je hoeft toch niet alles over te nemen waar je omgeving mee scheldt! Daar ben je toch altijd zelf nog bij? Je bent toch zeker wel baas van je eigen mond?'

Je bent toch zeker zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt? Tjonge, dacht ik: wat een wijze lessen liggen hier in! Hierbij moest ik

denken aan wat er in Spreuken 4 vers 23a en 24a staat. 'Behoed uw hart bovenal wat te bewaren is,...' 'Doe de verkeerdheid des monds van u weg,...' Wijze lessen worden ons gegeven om na te volgen. Sta er open voor!

Om te overdenken en te doen:

'Je bent toch zeker zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt?' Door wie of wat laat jij je keuzes bepalen? Lees Jacobus 3:8-10. 'Je bent toch baas van je eigen mond?' Hoe moeten we dit zien als we vers 8 hiernaast leggen? Gebruik bij je overdenking hierbij vers 13 t/m 18.

Bid of de Heere je wijsheid wil geven zodat je op een goede manier met je medemens leert omgaan.

Extra voor wie meer wil:

In Spreuken 4 vers 23a staat: 'Behoed uw hart bovenal wat te bewaren is,...' In hoeverre heeft deze oproep met je eigen verantwoordelijkheid te maken? Hoe doe je dat?

In Spreuken 4 vers 24a staat: 'Doe de verkeerdheid des monds van u weg,...' Wat bedoelt Salomo met het woordje 'verkeerdheid'?

Puzzel

Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid (Kol. 4 : 6a)

Kolossenzen 4 : 6 zegt iets over ons spreken. Het moet met _____ besprengd zijn. Smaakvol dus.

Welke teksten uit de puzzel zeggen ook iets over ons spreken?

1. _____ 2. _____

In de volgende Bijbelteksten staan woorden die met **eten en drinken** samenhangen. Welke woorden zoeken we? Schrijf ze in de vakken. (Schrijfwijze Statenvertaling)

Kolossenzen 4 : 6

1 Petrus 2 : 2

Johannes 2 : 3

Spreuken 25 : 11

Mattheüs 6 : 11

Johannes 21 : 6

Lucas 6 : 43

Spreuken 16 : 24

2 Koningen 4 : 6

Deut. 23 : 24

Welke bekende Psalmregel (Ber. 1773) kun je maken met de letters van de gekleurde vakken? De letters staan niet op volgorde.

Stuur uw/je oplossingen uiterlijk 1 juni 2020 naar de Bond tegen vloeken, Postbus 362, 3900 AJ Veenendaal of mail naar info@bondtegenvloeken.nl

Uit de oplossingen trekken we 5 prijswinnaars. Zij ontvangen uiterlijk 1 juli 2020 bericht. U/je kunt een beachtennis-set of een stappenteller winnen. Vermeld bij de oplossingen welke prijs u/jij wenst.

Prijswinnaars K&B december 2019

Meindert van Reenen, Hoogeveen
Elbert Baan, Sommelsdijk
Anna Andringa, Apeldoorn
Daan Otterspeer, Krimpen aan den IJssel
Anneleen van der Meij, Katwijk

Schenken en nalaten

“Voor Zijn Naam. Nu en straks”

In 2019 mocht de Bond meerdere legaten en dealerfenissen ontvangen. Wij zijn erg dankbaar voor deze nalatenschappen. Mede door die nalatenschappen kunnen wij ons werk doen. Daar gaan we graag mee door! We hebben immers een boodschap te vertellen. We zetten ons in voor goede taal. Taal waarbij de tong gebruikt wordt zoals door God is bedoeld. Een (deel)erfenis of legaat is een goed middel om uw vermogensverdeling vorm te geven en zelf te bepalen waar u financiële middelen naar toe gaan.

Hoe werkt een erfstelling of legaat?

Het is mogelijk om vast te leggen dat goede doelen een gedeelte van uw nalatenschap ontvangen. U doet dit door het opmaken van een testament, samen met een notaris. Er zijn twee manieren:
➤ De Bond tegen vloeken opnemen in uw testament als (mede)erfgenaar;
➤ De Bond tegen vloeken een legaat nalaten
De Bond tegen vloeken is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI en daardoor vrijgesteld van erfbelasting.

“Vrijheid van meningsuiting;

Je hoeft niet alles te zeggen, wat je mag zeggen.”

Kees van Dijk

Sponsor(s) gezocht!

Omdat onze oude bus aan vervanging toe was, hebben we een andere bestelbus aangeschaft. Deze bus gaat helpen om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden in het land. De bus is nu nog wit maar wordt voorzien van ons logo en wisselende teksten. Sponsors bieden wij de mogelijkheid om logo en bedrijfsnaam achterop de bus te laten plaatsen. Wilt u onze bus sponsoren? Neem contact met ons op!



Colofon

Voorzitter: drs. L.B.C. Boot
Directeur: Kees van Dijk
Redactie: Bond tegen vloeken
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
www.bondtegenvloeken.nl
info@bondtegenvloeken.nl
T 0318 512 002
IBAN NL58 INGB 0000 85 2091

Kort & Bondig

april 2020

Nieuwsbrief

Vrijheid!



Meditatie

Getuigen van het Licht

Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Joh. 1:7

Bij het afscheid van een collega-docent Nederlands vond ik een heel mooi gedicht van Willem Wilmink. Het geeft treffend weer dat lesgeven meer inhoudt dan leerlingen iets bijbrengen voor het hier en nu.

DE REBBE LEERT DE KINDEREN SCHRIJVEN

Mijn herinnering aan een Jiddisch liedje

In de kleine sjoel staat een kachelteje het brandt heel goed. En de rebbe leert lieve kinderen hoe je schrijven moet.

't is Hebreeuws nog wel, dus heel moeilijk, hoor, het moet keurig net. Heb je 't mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet.

Wat mij vooral raakt in het gedicht is de liefdevolle benadering van de kinderen tijdens de schrijfles. De rebbe beseft dat ze een compliment nodig hebben, omdat mooi leren schrijven heel moeilijk is.

Ook toont hij zijn bewogenheid met de kinderen als hij hen wijst op de diepe duisternis die ze krijgen te doorstaan. Hij geeft iets mee wat zowel de tijd als de duisternis overstijgt: een lichtje dat nooit uit zal gaan.



Jeanette Visser,
Secretaris
Bond tegen vloeken

Zoals Johannes van het Licht getuigt en de rebbe een lichtje meegeeft, worden u en ik, samen met de Bond tegen vloeken, geroepen van het Licht te getuigen, opdat allen geloven zullen.

En de rebbe zegt: 'Wie bevatten kan wat dit boek beschrijft, die vindt ver van huis iets van huis terug, waar hij ook verblijft.

Lieve kinderen, diepe duisternis krijg je te doorstaan. Daarom geef ik jullie een klein lichtje mee, dat nooit uit zal gaan.

De Bond in 2020

In december 2019 schreef ik over onze speerpunten in 2020. Het enthousiasme in ons werk is onverminderd maar er is veel gaande. We vieren het feit dat we al 75 jaar in vrijheid mogen leven. We hebben veel redenen om daar heel dankbaar voor te zijn. Op dit moment is onze comfortabele vrijheid gedeeltelijk beperkt door de uitbraak van het coronavirus. De impact is enorm. Er is leed. We zien dat hulpverleners boven zichzelf uitstijgen. Onze overheid neemt ongekende maatregelen en veel organisaties en bedrijven zitten opeens in zwaar weer. Het raakt ons ook. Scholen zijn gesloten. Onze docenten, Kees en Sjors, kunnen geen gastlessen meer geven. Onze trainingen zijn vervallen. Hierdoor vallen onze inkomsten terug. Steun van de overheid hebben wij niet te verwachten. Daarom geldt des te meer dat wij uw gebed en financiële steun heel hard nodig hebben. Bovenal weten wij ons afhankelijk van Gods hulp en Zijn zegen. Immers, God is de getrouwe Bewaarder van Zijn volk. Zijn zegen wensen wij u allen van harte toe.

"Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft" (psalm 121).

Kees van Dijk

"God dienen is de ware vrijheid."

Augustinus



Afscheid Rens

We hebben opnieuw afscheid genomen van een collega. Rens Bravenboer heeft zijn vleugels uitgeslagen. Hij is directeur geworden bij de Stichting International China Concern (ICC Nederland), een christelijke organisatie die liefde, hoop en mogelijkheden biedt aan kinderen met een beperking in China. Wij danken Rens van harte voor zijn inzet en wensen hem veel succes en Gods zegen in zijn nieuwe functie.

"Waar de Geest van de Heer is, daar is de vrijheid."

Paulus



Mooi resultaat cakeverkoop Dirksland

Zeg geen vloek, eet liever koek, zo redeneerden leerlingen van CBS Pr. Maurits in Dirksland. Ze hebben cake verkocht voor KlasseTaal.

Nadat Kees Hazeleger gastlessen had gegeven, verzamelden op 11 maart rond 12 uur van elke klas twee kinderen in de hal (bibliotheek) van de school en werd het resultaat van de actie bekend gemaakt:

€ 1468,- Een prachtig bedrag! TOP.

Hierbij bedanken we alle leerlingen die zo goed hun best hebben gedaan, maar ook de leerkrachten en moeders die geholpen hebben bij het organiseren van de actie. Ook bedanken we de vader die voor de cakes gezorgd heeft.

Jezus Christus

"Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn."

De Bond tegen vloeken zet zich sinds 1917 in voor gezond taalgebruik in de maatschappij. Hoe was het 75 jaar geleden?

1945 Den Helder - Eindelijk vrede! De Bond had een roerige tijd achter de rug. Zijn leuzen waren in de oorlog nog op diverse plaatsen te lezen, zelfs in Frankrijk. Toch had hij van de oorlog flink te lijden. De Bond werd in de gaten gehouden door de bezetter en van het bestuur was niet veel meer over. Er was werk aan de winkel in herrijzend Nederland, maar hoe nu verder?

2020 Veenendaal – De Bond kijkt terug op 75 goede maar hectische jaren. Maatschappelijke ontwikkelingen, de

opkomst van TV, radio en sociale media hadden grote invloed op het taalgebruik. Het vloekverbod werd opgeheven. Er is vrijheid van meningsuiting. Vloeken en schelden is aan de orde van de dag terwijl toch 74% van de Nederlanders dit ongewenst vindt. Je hoeft niet alles te zeggen wat je mag zeggen. Wat maakt Nederland mooier? Woorden van kwetsbaarheid, betrokkenheid, puurheid en vrede. Wij wensen u vrijheid en veel mooie complimenten toe!



Schoolpleinborden passen in plan van aanpak

KlasseTaal heeft nieuwe schoolpleinborden laten ontwerpen. De veelzeggende ondertitel luidt op beide borden 'Wij doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden'.

Onlangs zijn er borden bezorgd bij **SBO De Akker in Stiedrecht, SBO De Wissel in Hoorn en de Eben Haëzerschool in Barneveld.**

Het is mooi om te zien dat de borden en ook de certificaten 'Taalbewuste school' een zichtbaar onderdeel

vormen van de totale aanpak om respectvol taalgebruik te bevorderen bij de leerlingen. 'Het bord alleen is niet genoeg', verzekeren de leraren ons 'Maar we zijn er wel heel blij mee!'

Ook zo'n fraai bord op uw plein? Neem contact met ons op of vraag het direct aan op www.klassetaal.nl - Wie zijn wij - Projecten.



Een missionaire avond in Tilburg op 26 februari 2020

Ons bestuurslid, drs. mr. J. de Man, actief in een missionair project in Tilburg, nodigde ons uit voor een lezing over ons werk, waarbij het mocht gaan over vloeken, gebruik en misbruik van taal en hoe we daar mee om kunnen gaan. Taal heeft ook te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals respect voor elkaar, bedelingen en pesten. We kijken terug

op een mooie avond. Het was een fijn interactief gesprek waarin werd gediscussieerd, vragen werden gesteld en waarin kennis werd uitgewisseld. Dezelfde avond werden we al uitgenodigd voor een vervolgesprek. Overbodig om te schrijven dat we daar graag aan meewerken.

Kees Hazeleger & Kees van Dijk